

Jørgen Jørgensen (1867-1956)

Født 24. juni 1867 i Besser Sogn, Samsø, som eneste overlevende barn af Søren Jørgensen og Hustru Dorthe Marie Jensdatter, født 21 maj 1844 ligeledes i Besser Sogn.

Faderen var ejer af en gård, som havde tilhørt slægten gennem flere generationer.

Moderen var en datter fra en nærliggende gård,

Familien var politisk aktive og Søren Jørgensen var i flere perioder sognerådsformand.

Jørgen Jørgensen blev 9. november 1888 gift med **Ane Lassen (1865-1936)** i Sønderholm Sogn, Aalborg Amt.

Jørgen Jørgensen var i en periode bestyrer af slægtsgården og de to første af Jørgen og Ane Jørgensens i alt 5 børn bliver født på gården.

Ved folketællingen i 1890 bor Jørgen Jørgensen i Præstø hvor han var lokalredaktør af Præstø Avis.

Ane Lassen var født 24. oktober 1865 i Sønderholm Sogn, datter af skolelærer Jens Lassen og hustru Cecillie Birgitte Jensen Brinch.

Ane blev mejeriuddannet og blev ansat på Madebjerggard Mejeri i Besser, som var det mejeri, som "opfandt" Samsøosten.

Ane var ud af en søskendeflok på 9.

De fleste af dem, blev beskæftiget i landbruget som gårdejere.

En af hendes brødre, Jens Brink Lassen blev senere forstander på Tune Landbrugsskole

Jørgen og Ane Jørgensen flytter til Roskilde.

Jørgen Jørgensen var som tidligere nævnt lokalredaktør af Præstø Amts Avis, men det er et job han fratræder 19. februar 1899.

Familien flytter til Roskilde i 1902 - ifølge erindringerne i familien først til Sct. Jørgensbjerg og siden til Allehelgensgade 33, men ved Jens Brink's konfirmation, april 1905, bor familien i Borgediget 5.



NORDISK

Ulykkesforsikrings-Aktieselskab af 1898.

Hovedkontor: Nygade 7, København.

❁ Aktiekapital: 1 Million Kroner. ❁

Anerkendt af Staten: i Henseende til Tegning af Forsikringer efter Ulykkesforsikringsloven tegner med **fast, billig** Præmie alle Slags

Enkelt- og Rejseforsikringer.

Forsikringer i Henshold til Ulykkesforsikringsloven,

Alm. Kollektør- og Fællesforsikringer.

Generalagentur for Sjællands Stift ved

↳ Inspektør Jørg. Jørgensen, ↳

===== Telefon 243 ===== Roskilde =====

Bopæl: Allehelgensgade 33, efter April Flyttedag Borgediget 5.

Agenter i alle sjællandske Byer og større Landsbyer.

Jørgen Jørgensen har ifølge den lokale vejviser 1904 fået generalagentur for forsikringsselskabet "Norden". Ifølge annoncen er det et agentur der omfatter hele Sjælland, og der ligger Roskilde nok lidt mere hensigtsmæssigt placeret i forhold til besøg hos de forsikringsagenter, der er placeret rundt om på Sjælland.

I 1905 køber Jørgen Jørgensen en grund på Knudsvej 24 og bygger hus her – og familien er flyttet ind ved folketællingen i 1906. Jørgen Jørgensen er her omtalt som "Rejseinspektør", hvilket giver god mening i forhold til stillingens karakter.

Ved folketællingen i 1911 har ejendommen skiftet ejer, og familien Jørgensen er fraflyttet, og bor nu Algade 12 – Højskolehjemmet hvor han nu er forpagter.

Højskolehjemmet købte sin ejendom i Algade 12 i 1907 af købmand J.L. Schade, og det er egentlig ganske interessant, da Schade er født i Besser Sogn, Samsø den 6. marts 1832.

Herfra kom jo også Jørgen Jørgensen, så selv om Schade var ca. 35 år ældre end Jørgen Jørgensen, så har de sandsynligvis kendt hinanden.

Der er ingen tvivl om at Ane har taget sin del af sliddet som værtspar, og når man læser Ingeborg Kristine Hansens erindringer – som vises senere i denne tekst - står det også klart, at de efter at ha' bygget ejendommen Sankt Peders Stræde 2/ Algade 23 ret hurtigt etablerer et velbesøgt pensionat for herrer og trækker på tidligere erfaringer fra Højskolehjemmet.

I 1928 arver ægteparret fra Jørgens forældre, som med kort tids mellemrum dør i 1928.

De havde drevet deres gård på Samsø indtil 1907, hvor de skulle opleve, at slægtsgården brænder efter et lynnedslag.

Faderen er på dette tidspunkt 65 år, så han vælger at udstykke jorden til 9 husmandslodder og opføre en, på det tidspunkt, moderne villa.

Arven herfra har nok ikke været helt ubetydelig

Ane Jørgensen dør i 1936, kun 60 år gammel og Jørgen Jørgensen ansætter en husholderske, som i familien omtales som Fru Kiilerich. Det er uvist om pensionatet stadig blev drevet på det tidspunkt, og om det i givet fald blev drevet videre.



på billedet ser man:

I bageste række
Jørgen Jørgensen, Søren, Jens, Vagn.
Forreste række
Frode, Ane Jørgensen og Dagny

Jørgen og Ane Jørgensen får 5 børn: Jens, Dagny, Frode, Vagn og Søren, om hvem man ved følgende:

Jens Brink Jørgensen

Jens Brink Jørgensen var Jørgen og Ane Jørgensens førstefødte, og han kom til verden den 17. februar 1890.

Jens Brink Jørgensen bliver uddannet boghandler i hhv. Faxe og hos Flensborg i Roskilde.

Han køber i 1918 en boghandel i Fredericia, men det ender desværre med økonomiske problemer, så forretningen må opgives, og familien træde til med hjælp.

Den lille familie, som i mellemtiden har fået 3 børn, hvoraf en dør som spæd, tager for en periode ophold hos Jørgen og Ane Jørgensen i Roskilde, og her får de yderligere et barn i 1926.

Da bedsteforældrene begge dør i 1928, får de mulighed for at flytte ind i deres villa på Samsø, og her får de yderligere 2 børn, hvoraf den ene dør som spæd.

Søren Marinus Jørgensen (1892-1969)

Søren Martinus Jørgensen blev født den 26. januar 1892.

Han blev gift den 9. juni 1933 i Hvalsø Kirke med Gudrun Elisabeth Nielsen.

Søren fik i 1911 svendebrev som maskinarbejder og bliver ingeniør i 1916.

Sammen får de 3 børn:

Poul Jørgensen 8. februar 1920 i Roskilde

Erik Jørgensen 23. november 1921 i Roskilde

Jørgen Jørgensen 17. september 1929 i København

Søren overtager Roskilde Maskinfabrik i 1918, og i den forbindelse lejer han sig ind i en nybygning på en del af sin fars grundareal på hjørnet af Algade og Sankt Peders Stræde.

Her etableres en ny virksomhed med køb/salg og reparation af biler – noget der lå langt væk fra maskinfabrikens traditionelle virke.

Da Søren Jørgensen i 1924 afhænder fabrikken, ser det ud til at trangen til fortsat at beskæftige sig med biler må ha' været der, for han bliver på et tidspunkt driftsleder hos automobilfirmaet "Danadko", som blev etableret af den tyske Adler-bilfabrik i 1935.

Søren Jørgensen købte på et tidspunkt i 1950'erne virksomheden, og den blev siden overdraget til hans søn Jørgen, der havde den helt frem til 1986.



Informationerne omkring "Danadko" fremgår af en artikel i Lokalavisen i Hvidovre, da virksomheden fejrede et jubilæum i 2011.

*Af Terkel Spangsbo
12. december 2011*

Når Danadko Automobiles med Lars og Joan Stendal ved roret torsdag 15. december fejrer 25-års jubilæum, er det i virkeligheden kun de to nuværende indehavere, der har jubilæum.

Firmaet stammer fra 1935, hvor det blev grundlagt af den tyske Adlerfabrik og skulle stå for importen og samling af fabrikkens biler i Danmark, så 75-års fødselsdagen er passeret.

Ved starten havde man salgsafdeling i Toldbodgade og serviceværksted i Nansensgade i København, hvor også bilerne blev færdiggjort, idet de ankom til Danmark som halvfabrikata.

Derudover havde Danadko flere afdelinger i Københavnsområdet.

Da Adlerfabrikken aldrig genoptog fabrikationen af biler efter 2. verdenskrig, og da Danadko samtidig blev konfiskeret som krigsskade-erstatning af Kgl. kommissarius for konfiskation af tysk og japansk ejendom i Danmark, Carl Aage Hilbert, var Danadko klar til et nyt kapitel i sin historie.

Mens selskabet var under konfiskationsudvalgets ansvar, blev den daglige drift varetaget af en forretningsfører med hjælp af driftsleder Søren Jørgensen.

Samme Jørgensen overtog i begyndelsen af 50'erne firmaet fra de to partnere, der købte det fri fra konfiskationsudvalget.

Da der ikke længere var Adler-biler at sælge, blev Danadko efter krigen autoriseret Renault-reparatør under Brdr. Friis Hansen, og senere kom Saab Triumph til. Derudover havde man specialiseret sig i at fremstille indstillelige stole til turistbusser.

I 1986 købte Lars og Joan Stendal Danadko af Søren Jørgensens søn, Jørgen som i mellemtiden var blevet ejer af selskabet.

Siden 1986, hvor Danadko havde til huse på Femagervej og beskæftigede en enkelt mekaniker ud over Lars Stendal, har udviklingen igen taget fart.

Firmaet ligger i dag på Gungevej i Hvidovre og har 3000 kvadratmeter under tag, fordelt på salgsafdeling, mekanisk værksted, teknisk værksted, skadecenter og varevognsværksted. I begyndelsen af 2012 åbner seneste trin på Danadkos udviklingsstige, Københavns Diesel Center.

Den enlige mekaniker, der fulgte med værkstedet i 1986, hedder i øvrigt Steen Madsen og har gjort hele rejsen med fra Jørgen Jørgensens tid og er i dag firmaets uundværlige værkfører.

Godt nok er Danadko Automobiles et gammelt firma, der i tidligere tider var, om ikke kongelig Hofleverandør, så dog reparatør af kongehusets Adler-biler, men de sidste 25 år har der under Lars Stendals ledelse ikke været mange muligheder for, at støvet kunne lægge sig til rette.

Dertil er udviklingen gået alt for hurtigt, og der er ikke meget, der tyder på, at tempoet vil ændre sig i den nærmeste fremtid.

Vagn Erling Jørgensen

Vagn Erling Jørgensen bliver født 7. april 1894.

Den 11. december 1928 gifter han sig med Susanne Margrethe Lange fra Rudkøbing. De får sammen 3 børn.

Han bliver senere vognmand på Ringstedvej i Roskilde.

Frode Helge Jørgensen

Frode Helge Jørgensen bliver født 1898. Han bliver bankuddannet og gift 12. marts 1921 med Inger Karen Kirsten Kristiane Stentorp født 30. oktober 1901 Vedbæk.

Sammen får de en søn, som kalder sig Kaj Stentorp, efter at Frode forlader familien og dør i Canada.

Dagny Marie Birgitte Jørgensen (1896-1965)

Dagny Marie Birgitte Jørgensen er født 7. april 1894 og dør 29. januar 1965.

Hun bliver tandlæge i 1917 og etablerer klinik i faderens ejendom Sankt Pederstræde 2 i 1924.

Hun blev 8. juni 1930 gift i Kornerup Kirke med Kaj Schultz-Nielsen, som stammer fra Læsø, hvor hans far var ansat ved Postvæsenet og senere får en lederstilling i Roskilde.

Kaj driver i en periode fra 1928-1940 Havanahuset på hjørnet ved Hestetorvet, men dør i 1940 kun 40 år gammel.

De får 2 børn:

Birgit Schulz-Nielsen født 1. marts 1932

Kjeld Schultz-Nielsen født 9. juni 1933



De emigrerer begge til hhv. USA og Canada i en ung alder og stifter familie der.

Det er Dagny, der ved faderens død i 1952 arver ejendommen Sct. Peders Stræde 2 – og da hun selv dør, er det datteren Birgit – stadig bosiddende i USA, der arver Sct. Peders Stræde 2.

Dagny Jørgensen gift Schultz-Nielsen havde på et tidspunkt en ung pige til oplæring som klinikassistent/tandtekniker.

Hendes navn var Ingeborg Kristine Hansen (1910-1999), og hendes erindringer er nedskrevet på en hjemmeside, som rummer så meget andet spændende:

Barndomserindringer ifølge Ingeborg - Verden ifølge Cl@sen (mclasen.dk)

Der er naturligvis meget i disse erindringer, som ikke er så relevante i forhold til familien Jørgensen, men der er dele, som bestemte er interessante – og fra siden vises her nogle uddrag af teksterne, som er de mest relevante:

Jeg ville meget gerne være sygeplejerske, men far sagde han kunne ikke lade mig gå i realskolen, det havde de andre ikke gjort, og vi skulle have lige muligheder, der var osse det, at dengang skulle man være fyldt 20 år og helst måske i huset i de tre år, og vi måtte jo ikke komme ud i den unge alder mor vågede over os, hvad skulle jeg så, der var meget arbejdsløshed men så hørte Ebba, at tandlæge Dagny Jørgensen søgte en klinikdame, og straks spadsere Far og jeg derop, straks fik jeg pladsen, tandlægen fandt mig så kvik, så hun tilbød mig læreplads som tandtekniker, det blev jeg meget glad for, og jeg har lavet mange fine proteser og guld-tænder i de 7 år hvor jeg var hos hende.

Hos tandlægen blev jeg behandlet pænt, men lidt strengt synes jeg den gang. Når jeg ikke skulle gøre noget for hende, satte jeg mig ved skrivebordet i værelset. Hun sagde til mig: "Disse broderier - og det var mange - kan De begynde at sy færdigt, fordi så går det nok lidt hurtigere at komme op af stolen", og jeg synes det lød meget grimt.

Det var nu slet ikke så tosset for jeg fik lært alle mulige ting, som hedebosyning, knaphuls-udtrækningssyning og sågar fine morgenkjoler i thaisilke med broderier langs forkanten. Hun klippede og syede dem selv. Så skulle jeg hjælpe med prøvninger, og jeg skulle sy de fine roser med. blade på.

Tandlægens forældre boede på 2' sal i ejendommen, og de havde ejet Højskolehjemmet i Roskilde. Nu var de blevet ældre og ville gerne trappe af, derfor solgte de Hotellet og for de penge byggede de ejendommen Sct Pederstræde nr. 2. Der var 2 forretninger i stueetagen, 1' sal tandlægeklinik, samt en advokat, 2' sal boede så hendes forældre, som så fik et pensionat, kun for Herrer, fordi de var nemmere at gøre tilfreds, som fru Jørgensen sagde. Der var altid 25-30 stk.

På 2' sal boede så gros. Harry A. Jensen, med familie Hr og fru, samt 2 piger og 1 søn og moster, til at føre hus. Fruen havde nemlig en hatteforretning i Algade. For øvrigt blev den ene pige til Lise Nørgård.

Min eftermiddagskaffe fik jeg altid i pensionatet, og det var jo ikke kedeligt. Men så skete det at stuepigen blev syg og kom på hospitalet. Så blev jeg spurgt, om jeg ville servere for dem, så længe hun var syg. Jeg skulle for at nå det om morgenen sove i pigeværelset, hvor kokkepige også sov, men det trak jo ud og jeg var dygtig træt, så da jeg en søndag kom hjem blev Far meget vred og gik straks til tandlægen og sagde, at det var ikke det jeg var ansat til, så jeg kom ikke mere, og der var stor opstandelse. Så måtte tandlægen i en fart få fat på en udlært tekniker. Jeg manglede 1 år i at være færdig! Tandlægen fik så lært hvad en ung dame fra Kbh. ville gøre af ekstra arbejde som klinikdame m.m., så efter 4 mdr. kom hun ned til Far og sagde, at hun ville så forfærdelig gerne have mig igen og gøre mig færdig, og så skulle jeg endda få dobbelt så meget i løn, og jeg var glad for at komme tilbage.

Nogle meget fine erindringer, men ikke helt korrekte m.h.t. at Jørgen Jørgensen skulle ha' ejet højskolehjemmet, men han og fru Ane må vel alligevel ved hårdt slid ha' gjort det økonomisk muligt efter tiden med forsikringsagenturet og som forpagtere at kunne købe ejendommene Algade 23 og 25 (til nedrivning)