

Roskilde Dagblad.

Redigeret af Marie Jensen.

Udgaaet hver Dag Morgens, Mandag undtagen og koster 2 Kr. hvergang (med 20 Cg af Postpenge for udenbys Abonnement.) Bestilles paa alle Postkontorer og Avendamlingssteder, samt paa Hovedets Kontor i Roskilde. Rejsebiljetter indkøbes billig. Forblende, der jævnligt avorterer, gives Rabat.

1889.

Tirsdag den 12. Marts.

Nr. 60.

Et Højskolehjem.

Et Højskolehjem her i Roskilde. Det er en Tanke, som flere Gange har været fremme blandt frifindede Mænd og Kvinder her i Byen og som lejlighedsvis har været drøftet i mindre Kretse, uden at der dog hidtil har været gjort noget Forsøg paa at gjøre den til Virkelighed.

I disse Dage er Tanken taget frem paany, og maaske det tør haabes, at det denne Gang ikke vil blive ved Tanken og Talen alene, men at der nu vil blive lagt Haand paa Værket.

Men hvad er et Højskolehjem? vil maaske adskillige af vore Læsere spørge, og Spørgsmaalet er berettiget nok, for Navnet er i Grunden lidt besynderligt, hvorvel det vistnok vilde være vanskeligt at finde noget andet Navn, som bedst betegner Tanken. At besvare Spørgsmaalet ret tilfredsstillende, saa de af vore Læsere, som ikke har set et saadant Hjem, kan faa et ret levende Billede af, hvad det er, er nu ikke saa let, og vi magter vel næppe dette. Men vi vil forsøge at give enkelte Bink.

Læg først Mærke til Betegnelsen Hjem. Hvad et Hjem er, kjender vi jo mer eller mindre allesammen, og mest kjendes det af den, som efter at have haft et godt og kjært Hjem, har maattet prøve Savnet af det. Tanken er da her at forskaffe et Sted, som kan byde den, der er en eller anden Grund i Øjeblikket savner et Hjem, noget af Hjemmets Fred, Hjemmets Svag og Velvære, Hjemmets Kjærlighed.

Vi vil give et Par Exempler:

Du har udrettet Dit Værende her i Roskilde. Men der er endnu et Par Timer, til Toget skal gaa. Det ligger Dig at drive om paa Gaden, og at gaa paa Værtshus og odelægge Penge har Du heller ikke lyst til. Uvilkaarlig tænker Du ved Dig selv: Sid jeg var hjemme, og Billedet af Hjemmet fremstiller sig for Dig. Men saa vinker Højskolehjemmet Dig. Gaa derhen. Der vil Du finde en venlig Modtagelse og lidt af den Hygge, som ellers kun Hjemmet byder. Vil Du læse, er der Aviser og Bøger. Vil Du samtale, træffer Du ofte en eller anden god Ven, eller Du finder nyt Bekjendskab. Trænger Du til lidt at leve af, kan Du faa det for en billig Penge; men Du er lige vel set, hvad enten Du nyder noget eller ej. Du kan lade aldeles som Du var hjemme.

Maaske skal Du overnatte her i Byen. Hjemmet byder Dig da et net og rentligt Natteteje for den billige nutige Pris, og noget Optællereri med Drillepenge behøver Du ikke at være bange for.

Eller Du lever her i Byen, er ugift, har intet Hjem. Dagen gaar med Arbejdet; men naar Aftenen kommer, føler Du Dig ensom, kjed af Tiden. Du er saa lykkelig at have haft et godt Hjem, og Minderne derfra afholder Dig fra at søge at slaa Tiden ihjel paa Værtshuse. Men Du savner et Sted, hvor Du kan gaa hen og finde lidt af det hjemlige, som Minderne fra tidligere Dage fremkalder i Din Erindring: Saa vinker Højskolehjemmet Dig. Dets Op-gave er at forskaffe Dig, hvad Du savner, at byde Dig saa meget som muligt Erstatning for Hjemmet. Du længes efter. Du kan gaa og komme der, ganske som Du var hjemme.

Eller I er en Kreds af unge Mennesker eller afældre, Mænd og Kvinder, som har stillet sig sammen om et eller andet godt og edelt Formaal. I vil gjerne komme sammen en Gang imellem, men I mangler et passende Samlingssted. Højskolehjemmet aabner sin Dør for Jer, byder Jer velkommen. Det vil efter Tone give Husly for enhver god Sag.

Det var som sagt kun enkelte Bink. Det vil sikkert være andre, som langt bedre og fuldigere kan give et Billede af, hvad et Højskolehjem er, og for enhver der vil gjøre det, vil det være os en Gæde at stille vore Spalter til Rædighed.

Men endnu et Ord til Forklaring af den første Del af Navnet. Hvorfor kaldes et saadant Hjem et Højskolehjem? Fordi det er den danske Højskoles Venner, der først har undfanget og iværksat Tanken om disse Hjem, af hvilke der allerede findes mange rundt om i de danske Rigsdele.

Og fordi det er den samme Mand, som har baaret Højskolerne oppe iblandt os og har gjort dem til en af vort Folks bedste Opdragelsesmidler, som ogsaa har baaret Højskolehjemmene frem, og det er den Mand, som maa være den raadende i disse Hjem, naar de ellers skal svare til Tanken med dem.